

Welke melodie kies jij?

Als ik Anja vraag naar de levensmelodie van haar partner kijkt ze me verbaasd aan. Ze verwachtte een ontmoeting in een bedrukte sfeer van pijn en verdriet. In plaats daarvan werpt het een fris licht op afscheid nemen van een dierbare. Vanuit dankbaarheid.

Naast mijn werk als zanger en koorleider richt ik in 2020 TARANEH uitvaartzorg op, bedoeld als aanvulling op de nogal formele en traditionele uitvaartcultuur in Nederland. Met mijn persoonlijke en spirituele begeleiding breng ik een heel nieuw geluid. Zingen maakt gevoelig, dankbaarheid biedt troost. Die klankrijke mix, uniek voor TARANEH, ondersteunt bij rouw, neemt angst weg en is liefdevol en luchtig!

TARANEH is het Perzische woord voor 'melodie' en kan ook worden omschreven als de levensmelodie die na de dood blijft voortbestaan. Een afscheid waarin het draait om zielenkwaliteiten en die een afspiegeling is van het geleefde leven, raakt het hart en is helend als een lied. Het lichaam neemt afscheid, de ziel komt thuis.

Anja zit tegenover me; ze heeft afgelopen nacht afscheid genomen van haar vriendin en levenspartner. Zodra ik haar vraag naar het gevoel, naar de melodie van waaruit ze de uitvaart wil organiseren, reageert ze eerst verbaasd. Om daarna met een brede glimlach op haar gezicht te antwoorden: Vreugde!

'Mijn Marieke' noemt ze haar vriendin en dat klinkt teder en krachtig tegelijk.

Haar Marieke zou het fijn vinden als haar overgang vrolijk gevierd zou worden. De geest gaat terug naar de wereld van het Licht, waar ze ooit vandaan kwam om een aards leven te ervaren. Anja weet zeker dat Marieke het daar nu goed heeft. Ze heeft ook het gevoel dat ze bij ons gesprek aanwezig is om mee te denken over de uitvaart.

In de dagen die volgen ontstaan prachtige rituelen met als basis 'vreugde'. En al sprekend en voelend is er ook ruimte voor verdriet; met het loslaten van de fysieke Mariekestart een nieuwe fase, waarin het contact zich voortaan geestelijk afspeelt. Een mooie en pittige periode die deel gaat uitmaken van haar levensmelodie.

De uitvaart voegt een blij en hartverwarmend couplet aan haar levenslied toe. Terwijl Marieke thuis ligt opgebaard, zing ik samen met Anja songs en mantra's voor haar. Op de dag van het afscheid zingen koorleden haar toe en draagt Anja een gedicht voor over de sfeer van het Licht. Ze weet dat de ziel van Marieke daar verder leeft.

Mijn naam is Ronald Visser, ik ben uitvaartbegeleider bij TARANEH uitvaartzorg. Ik ga graag met je in

gesprek over de levensmelodie die mag doorklinken in de uitvaart van je dierbare. Of we leggen vast hoe jij het later zelf wilt hebben:

Met vreugde, met mildheid, met humor, met een warm en spiritueel hart, met liefde, met dankbaarheid, of welke melodie jij ook maar kiest. Op basis van jouw wensen vinden we de juiste toon.

Taraneh Uitvaartzorg
Donker Curtiusware 29
8014TK ZWOLLE
Tel. 06 - 46 57 85 43
www.taraneh.nl

Ronald Visser

